

Afbeelding: Hermann Linde
Der Tempe auf der Brücke



4 Verdiepende avonden rondom de Grondsteenspreuk

als opmaat naar het honderdjarig jubileum van de Kerstconferentie.

De brand van het eerste **Goetheanum** eind 1922, honderd jaar geleden, heeft immens veel teweeg gebracht. Tijdens de brand van dit wonderschone gebouw werd de kiem gelegd voor de Grondsteenspreuk die een jaar later het levenslicht zag.

Voor de leek is de Grondsteen een ondoorgrondelijke spreuk. Toch kan het leven met de inhoud van deze spreuk leiden tot ongekende inzichten in de geestelijke wereld.

Met deze inzichten zijn ineens sprookjes, sagen, legenden en mythen te begrijpen en te duiden. Omgekeerd geldt: Kunnen wij met verhalen doordringen in de diepten van deze spreuk. We nemen hier voor als uitgangspunt het beroemde sprookje van Wolfgang von Goethe '**De groene slang en de schone lelie**'.

'Door de grondsteenlegging met Kerstmis 1923, dus ongeveer een jaar na de verschrikkelijke brand van het eerste Goetheanum, verrichtte Rudolf Steiner een daad waarvan de betekenis voor de toekomst nauwelijks kan worden overschat. Daarmee werd niet alleen de antroposofische geesteswetenschap stevig verankerd, maar ook werd voor ons, moderne mensen, de mogelijkheid geschapen om de oeroude mysterie-oproep mensen u zelf te realiseren.'

Data: wo. 23 nov. t/m wo. 14 dec. 2022, 20.00 - 21.30 uur

Kosten: €60,-

Locatie: Online via Zoom

Aanmelden via: www.nationalevertelschool.nl of

T: 06 - 13 34 73 33 (nummer docent)

